



Over Samenwerkvakanties

De naam Samenwerkvakanties geeft een duidelijk beeld van wat wij aanbieden. Namelijk vakanties in het buitenland waarbij je met een bestaande groep meer van de wereld ziet en ervaart en waar ook de kans gegeven wordt om ontzettend veel voor de medemens te betekenen door het leven van de ander te veraangemen door liefde en hulp te geven.

Samenwerkvakanties organiseert voor groepen een op maat gemaakte mix van vrijwilligerswerk en toeristische uitstapjes in het buitenland. Een groep kan samen de lokale bevolking helpen met uiteenlopende projecten. Bij ons stelt de groep, tot op zekere hoogte, zelf de reis samen. Belangrijke aspecten hiervan zijn onder andere de verhouding van werk en vakantie, de mate van comfort van de reis, de keuze van de projecten, de duur van de reis en de samenstelling van de groep.

Wij helpen graag met onze kennis, ervaringen en passie om jullie reiswensen te ontdekken. Zodra de wensen duidelijk zijn organiseren wij alles tot in de kleinste details, om uiteindelijk alle deelnemers een levensveranderende samenwerkvakantie te bieden!

Hoe is het allemaal begonnen?

Nanda is geboren in Ivoorkust en heeft daarna niet alleen in Nederland maar ook in Burkina Faso en Senegal gewoond. Haar verlangen is al jaren om werkvakanties naar Afrika te organiseren. Daarom is ze in 2003 teruggegaan naar Nederland, haar moederland, om de opleiding Tourism Management te volgen. In 2006 is ze de uitdaging aangegaan en heeft ze een succesvolle werkvakantie georganiseerd en begeleid voor een groep van 25 Nederlandse jongeren naar Burkina Faso. Toen heeft ze het plezier van het organiseren van werkvakanties mogen ervaren. Met passie gebruikt ze haar energie en ervaringen voor uiteenlopende projecten. In de zomer van 2007 trouwt ze met Reüel, die gelukkig ook open stond om naar Afrika te verhuizen. Na veel bidden en lang wikken en wegen hebben ze besloten om het avontuur van Samenwerkvakanties aan te gaan, om op die manier hun steentje bij te dragen aan een betere wereld.

Onze visie

Het verzorgen van levensveranderende ervaringen voor zowel deelnemers als lokale bevolking, door samen te werken aan een betere wereld.

Samenwerkvakanties wil mensen, jong en oud, de mogelijkheid bieden om iets voor de medemens te betekenen, levens op een positieve manier te beïnvloeden en misschien compleet te veranderen. Op vele manieren kan iedereen bijdragen aan een betere wereld, zo zei Leo Buscaglia (Dr. Love) bijvoorbeeld: "Too often we underestimate the power of a touch, a smile, a kind word, a listening ear, an honest compliment, or the smallest act of caring, all of which have the potential to turn a life around."

Duurzame samenwerking

We werken samen met vele verschillende organisaties, zowel grote (internationale) organisaties (bijvoorbeeld Compassion International), als kleine lokale initiatieven. Voorwaarde voor samenwerking is een gedeelde visie. We streven naar structurele en duurzame samenwerking met alle organisaties waarmee we samenwerken.

Christelijke identiteit

Samenwerkvakanties is opgericht vanuit de christelijke opdracht om je naasten lief te hebben. Dat betekent echter niet dat we alleen christelijke deelnemers toelaten en alleen met christelijke partners samenwerken. Integendeel; iedereen die iets voor een ander wil betekenen is van harte welkom.